

Deze keer in de Nieuwsbrief:

- * Voorwoord
- * Omzien naar elkaar
- * Uitjes en Bijeenkomsten
- * Van de bestuurstafel
- * Websitebeheerder
- * Van de ledenadministratie
- * Van de penningmeester

Voorwoord

VERGEETACHTIGHEID EN DEMENTIE/PAASFEEST

Gisteravond (13-03) lees ik de laatste bladzijden van het boek Help, mijn moeder is dement van mevr. J.L. Bakkers. Wil dat vanmorgen (14-03) wegzetten in één van mijn boekenkasten waar het hoort en zie, dat ik het boek in 2020 ook heb gelezen. Gelukkig is er verschil tussen vergeetachtigheid en dementie. Het punt is dat ik in 2020 niet wist dat het over een nicht van mij ging en nu wel n.a.v. een bericht in Het Kontakt, na de Bijbel het meest gelezen in onze regio, zo is mijn indruk.

Wat ik wel zeker weet is dat we op weg zijn naar het Paasfeest en we ons op dit moment in de 40-dagentijd bevinden, voorheen blijkbaar de lijdentijd geheten, zo zei een predikant ons gistermorgen.

Ook deze tijd is een tijd van bezinning, van matiging in b.v. het gebruik van alcohol en eten, van beide heb ik gelukkig geen last meer. Maar wel bezinning op weg naar het Paasfeest. Voor mij is heel lang het Kerstfeest het hoogtepunt van de christelijke feestdagen geweest en in de loop van de jaren is dat verschoven naar het Paasfeest, de lijdentijd, de stille week, Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en Eerste Paasdag. Ik herinner me een van onze oud-predikanten

die op de Paasmorgen de kerk inliep, van achteren naar voren en hard riep De Heer is waarlijk opgestaan. Op dit moment van schrijven ontroert het me weer.

Het Paasfeest, het feest van de opstanding na het lijden van onze Heer en Heiland te hebben herdacht. En dat voor wat wij niet goed hebben gedaan. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik stel me wel de vraag of er vergeving mogelijk is voor degene, die verantwoordelijk is voor wat de bevolking van Oekraïne is en wordt aangedaan. Gelukkig is diegene niet afhankelijk van mijn oordeel, maar wel van Hem voor wiens troon wij allemaal eens zullen verschijnen. Wat een voorrecht ons dan te mogen beroepen op het lijden, sterven, maar vooral opstaan van onze Verlosser. Ja wel, de Heer is waarlijk opgestaan en dat gaan we vieren met het Paasfeest!

Mr Arie Slob, voorzitter

Omzien naar elkaar

Jarig in de maand april

05 april, 76 jaar, dhr. A van Noordennen, Johan de Kreijstraat 34, 3381 DG Giessenburg.

07 april, 83 jaar, dhr. C. Aantjes, Wetering 38, 3381 DL Giessenburg.

11 april, 79 jaar, mevr. M. Vogel-Romeijn, Juliana v. Stolberglaan 29, 3381 AN Giessenburg.

14 april, 81 jaar, dhr. C.H. de Winter, van Brederodestraat 55, 3381 BB Giessenburg.

16 april, 75 jaar, mevr. M. de Groot-Nagel, Neerpolderseweg 21, 3381 JP Giessenburg.

17 april, 87 jaar, dhr. J.H. Mulder, Voordijk 65, 4209 SE Schelluinen.

19 april, 92 jaar, dhr. J. Tukker, Peursumseweg 16, 3381 KW Giessenburg.

23 april, 76 jaar, mevr. A.C. de Jong, Van Brederodestraat 9, 4225 RB Noordeloos,

23 april, 77 jaar, mevr. G.M. van Holten-de Groot, Hoogbloklandseweg 5, 4205 NE Gorinchem.

30 april, 83 jaar, mevr. A.J. van Meerkerk-Zwijnenburg, Peursumseweg 8, 3381 KW Giessenburg.

Overleden

Op 1 maart is in de leeftijd van 81 jaar Rijma van der Ham-Korevaar overleden. De laatste jaren verbleef ze in de Zes Molens. We wensen Wim van der Ham, Hoge Giessen 10, 4223 MB Hoornaar, samen met zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Jubileum

Op 2 maart waren Wout en Coby Kwakernaak, Wetering 13, 3381 DL Giessenburg, 45 jaar getrouwd. We willen jullie met jullie kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren en wensen jullie voor de komende tijd Gods zegen toe.

Zieken

Met de gezondheid van mevr. Ans den Breejen-Rietveld uit Giessenburg, gaat het niet goed. Ze is naar het Albert Schweizer ziekenhuis, Afd. Paarz Haven, Kamer 36, Albert Scheitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht overgebracht.

De heer P. van Genderen uit Hoornaar is opgenomen in het Gasthuis in Gorinchem, Arkelpoort kamer 15, Bannenweg 61, 4204 AA Gorinchem.

Mevr. Annie den Toom-Slob, De Zes Molens 90, 4223 SC Hoornaar, heeft een heupoperatie ondergaan.

We wensen alle zieken die thuis of elders worden verpleegd, heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.

De dood gevangengenomen.

Laat niemand klagen over zijn armoede
Het Koninkrijk der hemelen is aan ieder verschenen.

Laat niemand zijn schuld bewenen,
Want de dood van de Verlosser heeft ons bevrijd.

Hij heeft de dood vernietigd,
Waarmee Hij was ontvangen.

Hij heeft het dodenrijk gevangengenomen,
Waarin Hij afdaalde.

O dood, waar is uw prikkel?

O hel, waar is uw overwinning

Christus is opgestaan, en de demonen zijn gevallen.

Christus is opgestaan, de engelen zingen vol overgave,

Christus is opgestaan, en het Leven is de overwinnaar.

Alexander Men (1935-1990)

Weet u in uw omgeving zieken, geeft hen door.

Zijn er jubilarissen, laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT Giessenburg.

Mail: pietentera@hotmail.com. Telf.0184-652670.

Uitjes en Bijeenkomsten

Beste mensen

Wilde u even zeggen dat ik ben vergeten om in de vorige nieuwsbrief de locatie te vermelden waar we de Paasviering zullen vieren.

Mijn gedachten gingen waarschijnlijk harder dan dat ik het op papier had vastgelegd, sorry daarvoor, maar het is in de Til te Giessenburg.

De aanvang is om 16.00 uur, en de middag wordt verzorgd door Mevrouw Anneke Kaai. Na afloop van de viering is er een lopend koud en warm buffet, waar u zich voor op had moeten geven, dat is nu helaas niet meer mogelijk. Maar u kunt de Paasviering wel bijwonen, en na afloop naar huis gaan. Ook is er een kaartverkoop in de hal van de Til. Onze bestuursleden van Omzien naar elkaar, Piet en Tera met dochter Petra bieden daar hun zelfgemaakte kaarten aan, en de opbrengst is voor de PCOB Giessenlanden. De prijs is €1,50 per stuk, en 5 kaarten voor € 6,00. We hopen op een goede verkoop. Allen Hartelijk welkom.

Agenda.

25- 04: Alzheimerstichting in het Bruisend Hart in Hoornaar

30- 05: Dhr Joost de Zeeuw, met veilig op de fiets. Locatie volgt nog.

Extra uitje.

Na deze moeilijke corona tijd, vind ik het wel leuk om u een extraatje aan te bieden.

Een bezoek aan een Abdij klooster in Egmond.

Naast de abdij ligt de Benedictushof, daar wordt u getrakteerd op koffie/ thee met gebak.

Daar wachten rondleiders om u mee te nemen door de tuin en in de kerk van de Abdij.

Daar kunt u meedoen aan het middaggebed met de monniken.

Daar staat een heerlijke lunch voor u klaar.

Daar is een speciaal middagprogramma, waar van alles mogelijk is.

Daar wordt verteld over de waarden van het kloosterleven voor uw eigen bestaan: Hoe blijf je jong in de herfst van je bestaan?

En daarnaast is er veel meer mogelijk in de middag, zingen in de kerk, schilderen van kaarsen in het atelier van de kaarsenmakerij.

Dit alles voor een bedrag van €25,00.

(Aan het schilderen van kaarsen zijn extra kosten verbonden)

Afhankelijk van de belangstelling komen de vervoerskosten daar nog bovenop.

Heeft u net als ik belangstelling in dit uitje, laat mij dit dan snel weten, dan organiseer ik dit uitje als een extraatje voor u.

De tijd of datum wordt op later tijdstip bekend gemaakt, maar de planning is in mei.

Met vriendelijke groet, Coby Kwakernaak

Tel. 0184-652414

Van de bestuurstafel

Het Bestuur leeft mee met onze penningmeester Wim van der Ham.

Zoals u wellicht bekend heeft Wim zijn vrouw Rijma 1 maart j.l. los moeten laten, maar nu definitief.

Ook al mogen we hopen en bidden dat zij nu rust heeft gevonden bij haar Hemelse Vader, het gemis en het verdriet worden hier niet mee weggenomen. Wij wensen Wim en zijn familie veel kracht en moed toe om verder te gaan.

Omdat de beperkende maatregelen zo langzamerhand aan het versoepelen zijn, wordt het bestuur weer op de hoogte gesteld van de diverse mogelijkheden die er zijn om o.a. de contactmiddagen invulling te geven.

Diverse sprekers en aanbiedingen voor o.a. groepsuitjes hebben zich per e-mail aangemeld. Als bestuur willen we echter graag op ons eigen spoor verder gaan.

Veel zaken wat betreft de invulling van de contactmiddagen zijn uitgesteld en moeten weer op de rit gezet worden. Coby heeft er veel werk aan (gehad). Het is zo nu en dan een hele puzzel. Van haar hoort u ongetwijfeld meer hierover.

Voorlopig leven we eerst toe naar de Paasbijeenkomst 28 maart a.s.

Het zou zomaar een echt "feest " kunnen worden; ik hoop het van harte!

Met vr. groet, Meta de Groot-Nagel, secr.

HAPPY OUWER IN MOLENLANDEN!

Happy ouwer, gelukkig ouder worden in Molenlanden, dat was de titel van een Forumdiscussie, die op 28 februari werd georganiseerd in de Til in Giessenburg. De organisatie was dit jaar in handen van de PCOB-afdelingen Giessenburg, Graafstroom en Liesveld en de Seniorenraad Molenlanden.

Aan deze discussie deden alle politieke partijen mee, de deelnemers waren:

Joke de Graaf van Doe mee!

Corné Egas van de SGP

Sanne Zijlstra van de ChristenUnie

Bram Visser van de VVD

Joop van Ooijen van Jezus leeft

Adrie Tukker van het CDA.

Ferry van der Koelen van Progressief Molenlanden

De forumleden lichten hun verkiezingsprogramma toe op het punt van Seniorenbeleid.

Na de pauze was er volop gelegenheid om hen vragen te stellen.

Foto Arie van Noordennen



Herdenken om nooit te vergeten

Bron: boek Scheepswerf De Merwede 1902/2002

Het volgende gebeurde tijdens de april-mei staking van 1943 op scheepswerf De Merwede.

Op 29 april 1943 besloot de Duitse bezetter alle Nederlandse krijgsgevangenen in te zetten om wapentuig voor hen te gaan maken

Dit was het begin van de beruchte april mei staking die in Twente begon en zich over het hele land verspreidde.

Op zaterdag 1 mei waren er ook stakingen in de Alblasserwaard.

Daar vormde Hardinxveld het centrum van dit verzet.

Al een dag eerder waren er pamfletten uitgereikt en ook uit een rijdende trein gegooid.

Op 30 april werd al bij een aantal Hardinxveldse bedrijven gestaakt, waaronder door zo'n 400 man bij scheepswerf De Merwede.

De Duitse politie in het zuidelijk deel van Zuid-Holland stond onder leiding van de vroegere Duitse politie-inspecteur Hoffman.

Deze kwam op 30 april naar Hardinxveld, maar die dag verliep nog zonder incidenten.

Omdat vermoed werd dat de maandag erop het werk nog niet hervat zou worden, was op zondagmorgen de Hardinxveldse burgemeester de Boer uit de kerkdienst gehaald, omdat er bij het viaduct over de rijksweg een aangeplakt pamflet was aangetroffen.

De burgemeester kreeg van de officier van de Grune Polizei Renner de verzekering dat als men de volgende dag weer staakte, er bloed zou vloeien.

Dit was voor burgemeester De Boer aanleiding om in overleg te treden met de directeur van De Merwede.

Deze liet de directies van andere bedrijven en zijn eigen arbeiders weten wat er draaide.

Desondanks verschenen er veel personeelsleden maandagmorgen 3 mei 1943 niet op het werk, maar kwamen pas in de loop van de dag naar De Werf.

Dit werd een aantal van hen noodlottig.

Hofman had op een dergelijk verzet gerekend en arresteerde 20 werknemers van de scheepswerf De Merwede op het moment toen ze later op de dag het werf terrein wilden betreden.

4 van hen werden diezelfde avond in Rotterdam door een vuurpeloton gefusilleerd.

Direct daarop deelden de Duitsers pamfletten uit waarop de uitvoering van de ter dood gebrachte stakers werd medegedeeld.

De bedoeling was hierdoor te voorkomen dat de stakingen zouden voordeuren. De opzet lukte en de stakingen werden bedwongen.

Er gebeurde meer vreselijke dingen op de Merwede.

Het bombardement op scheepswerf de Merwede

In september 1944 lag bouwnummer 441 de Prins Willem 5 aan de afbouw Kade. Het schip was op last van de Duitsers omgebouwd voor oorlogshandelingen. Ondanks dat de werknemers de werkzaamheden als een soort verzetsdaad maar heel langzaam uitvoerden, naderde het schip nu toch zijn voltooiing. De Duitsers hadden alvast veel werfmateriaal in het ruim van het schip laten brengen om dat mee te kunnen roven.

Op 11 september 1944 verschenen er 's middags enkele geallieerde vliegtuigen boven de werf, die met twee bommen de aanval op het schip inzette, om te voorkomen dat het voor oorlogshandelingen kon worden gebruikt.

Het schip werd niet getroffen.

Wel trof de 1e bom de bankwerkerei.

De 2e bom kwam midden tussen de vluchtende werknemers terecht.

In de bankwerkerei schuilden op dat moment juist veel personeelsleden, Toen ze de vliegtuigen aan hoorden komen.

Een verschrikkelijke ravage met doden en gewonden was het gevolg.

Het duurde geruime tijd voordat alle gewonden waren afgevoerd naar het ziekenhuis in Gorinchem.

Bij het bombardement waren 11 doden te betreuren:

Korte tijd na het bombardement vertrok de 'Prins Willem V' alsnog naar Rotterdam, waar het in de Nieuwe Waterweg door de Duitse bezetter tot zinken werd gebracht.

Op 11 december 1947 werd het schip op spectaculaire wijze en onder toezicht oog van een groot aantal belangstellenden gelicht.

Het schip keerde zwaar verroest terug naar de werf, waar het werd omgebouwd tot zijn oorspronkelijke functie om alsnog aan de rederij van Anthony Veder te worden overgedragen.

In de hal van het kantoorgebouw werd later ter nagedachtenis een gedenkplaat aangebracht, waarop de namen van de slachtoffers staan vermeld. Toen de Merwede is verkocht is de gedenkplaat naar museum de Koperen knop gebracht.





Van de ledenadministratie

Een hartelijk welkom aan mw. Flora Blokland-Groen, zij is vanuit Goudriaan komen wonen aan De Zes Molens 26, 4223 SC Hoornaar. Een goede tijd gewenst in de nieuwe woning.

Vr. groet,

Arie de Jong.

Van de penningmeester

Er is deze maand geen nieuws te melden.

Met vriendelijke groet,

Wim van der Ham

Website en Facebook van de PCOB



Pcob Giessenlanden

Beste lezers,

De website en facebookpagina van PCOB-Giessenlanden zijn beide aangepast aan deze tijd.

Nu is alles ook goed te zien op een tablet, mobiel of smartphone zoals deze tegenwoordig heten.

Er is wel iets veranderd bij het opzoeken van de site.

Achter <https://pcob-giessenlanden.stond.nl> maar dit is veranderd in .com

De oude websitenaam was: <https://pcob-giessenlanden.nl/>
(Deze is nu buitenwerking)

De website en ook de facebookpagina zijn vanaf nu te zien in de hieronder staande links.

Type in b.v. Google: **pcob-giessenlanden.com**
om de site te zoeken.

Website PCOB-Giessenlanden:
<https://pcob-giessenlanden.com/>

Facebook PCOB.Giessenlanden:
<https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden>

Hartelijke groeten, Arie van Noordennen

Voorzitter:

Mr. Arie Slob

Tel. 06-51173181

Email: mrarieslob@hetnet.nl

Secretaris:

Meta de Groot-Nagel

Tel. (0184) 769032

Email: mdegrootnagel@gmail.com

Penningmeester:

Wim van der Ham

tel. (0183) 582521, Bankrek. nummer

NL07 RABO 0130 7175 17

t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden

Email: wvdham@hotmail.nl

Leden administratie:

Arie de Jong

Tel. (0184) 634824,

Email: jong.terlouw@hetnet.nl

Vaste contactpersoon voor het
plaatsen van berichten en foto's op
de website:

<https://www.pcob-giessenlanden.com/>

en Facebook: [pcob.giessenlanden](https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden)

Leden:

Piet en Tera Donk-Davelaar

tel. (0184) 652670,

Email: pietentera@hotmail.com

Coby en Wout Kwakernaak

Tel. (0184) 652414, email:

woutencobykwakernaak@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief:

Arie van Noordennen

Tel 06-15480752

Email: a.v.noordennen@gmail.com